

Programma

4 juni 2016

Werelddag van het Samen Leven



& OPENING HUIS VAN VREDE



Inleiding

Heel Almere heet u van harte welkom op de Werelddag van het Samen Leven en bij de opening van het Huis van Vrede waarin u veel mensen en werelden zult ontmoeten en ontdekken van verschillende achtergronden, religies en levensbeschouwingen. Een dag dat in het teken staat van het Verlangen naar Vrede en de officiële opening van het Huis van Vrede.

Op deze dag vinden er ontmoetingen, workshops, debatten en activiteiten plaats voor kinderen, jongeren en voor ieder ander.

Alles wat vandaag gebeurt valt in te delen in de volgende thema's: burgerschap, ecologie, vrede en spiritualiteit, kunst en muziek en scouting.

Bij **burgerschap** zijn er debatten over de samenleving en vraagstukken die ons allemaal raken. Ook zijn er workshops waarin u van experts

dialogotechnieken leert die u kunt gebruiken in uw wijk, werk en met anderen om het samen leven en het samen werken te versterken.

Voor **ecologie** is er een debat en workshop waarin we de toestand van de aarde met elkaar onder de loep nemen, problemen aan de kaak stellen, oplossingen bedenken en de kans bieden om actie te ondernemen.

Bij **vrede en spiritualiteit** is er een workshop over de zoektocht naar vrede.





Ook zijn er dialogen tussen christenen, moslims, joden, boeddhisten, hindoes, agnosten, atheïsten e.a. over wat hun zin geeft aan het leven en waar zij zich sterk voor maken in het leven.

Kunst en muziek is de manier om de schoonheid van diversiteit te ontdekken. Er zijn activiteiten om mozaïek te maken voor het Huis van Vrede.

Voor kinderen is er een uitgebreide workshop van kunst en schilderen.

Er is muziek van verschillende culturen, met o.a. Kasba. Al deze activiteiten vormen het bewijs dat het mogelijk is om vanuit verschillende etnische, religieuze, levensbeschouwelijke achtergronden in synergie samen te werken.



Programma

**12:00 Aanvang vreedestocht, van
Stadhuis Almere naar Huis van
Vrede**

**13:00 Opening Huis van Vrede:
Planten Boom van Vrede**

**13:30 Plenaire opening Werelddag
met sprekers**

**14:15 Onderbreking met eten en
drinken uit verschillende
windstreken**

14:45 Start Workshops

**17:15 Plenaire muzikale afsluiting uit
verschillende culturen**



Sprekers



Cheikh Khaled Bentounes

Oprichter-Voorzitter AISA-NGO

Als schrijver, pedagoog en conferencier reist hij al meer dan 40 jaar de wereld rond. Hij getuigt van een cultuur van vrede die ieders inspanningen in die richting wenst te bundelen en die gevoed wordt

Wethouder Froukje de Jonge

Als verantwoordelijke voor het participatie- en armoedebeleid in Almere spant ze zich in om de krachten te bundelen in de samenleving om het armoedeprobleem in de stad aan te kaarten en op te lossen.



Voorzitter Scouting Nederland

Jaap Boot vertegenwoordigt de grootste jongerenvereniging van Nederland, de Scouting. Het middel bij uitstek voor een educatie van vrede, vindingrijkheid en burgerschap.

Voorzitter AISA Nederland

Mohamed Amine Touhami als maatschappelijk ondernemer en voorzitter van AISA. Hij zet zich in voor een cultuur van Vrede.



Workshops



Cirkelwerking

Mede mogelijk gemaakt door Religies voor Vrede met ruimte voor gesprek over thema's die u en eenieder aan het hart gaan. De cirkelwerking biedt mogelijkheid tot een gesprek waarin eenieder zich volledig durft te uiten.

Tentoonstelling

Vrede en Samen Leven, 9 Haarlemse kunstenaars maakten op initiatief van Wim Blum (Raad van Kerken Haarlem) tegelijkertijd een eigen schilderwerk waarmee het thema Samen Leven is uitgebeeld. De opening is ter gelegenheid



Gezond eten

Biologiedocent Tryfosa Können ontsluit met u de fabels en waarheden van het 'gezonde eten' en wat er nou echt voor voedzaam zit in het eten en drinken die je tot je neemt.



Workshops



Vrede en Spiritualiteit

Vredesdans, muurschildering van Vrede, dialoog van vrede en meer. Mede mogelijk gemaakt door United Religious Initiative.

De Ecolab

met Ernest Spronck van het SMC wordt er in dit tweeuurtje de ecologie uitvoerig besproken en bediscussieerd. Het is de wens om tot een manifest te komen die meegenomen wordt door AISA-NGO.



Minidialoog training

Arie Nico Verheul geeft twee rondes van ieder een uur met ruimte voor 8 deelnemers per ronde een training om goede dialogen te kunnen voeren met de ander.



Beeldhouwen

Met Riet Blum van Kunstig Beeldhouwen ontdekt u de kunst van het beeldhouwen. U wordt begeleidt bij het maken van uw eigen werk, alles in het teken van Vrede.



Kinderen



Art for KIDS

Oumnia Tagmount maakt ruimte voor 50 kinderen om de kunstenaar van de dag te zijn. Oumnia weet als geen ander de kunstenaar in het kind te doen verschijnen.

www.omnique.nl

Break dance

Benidiction- " Hiermee wil ik jongeren bereiken zodat zij hun talent ontdekken op creatief gebied. Dit heeft mij als persoon ook veranderd."



Mozaïek

De kunstzinnige motor achter de mozaïek van het Huis van Vrede Intissar Ghareeb geeft u de gelegenheid om ook letterlijk uw steentje bij te dragen aan de versiering van het Huis van Vrede.



Huis van Vrede



Elke stad verdient een plek waar gewerkt wordt aan het doorgeven van een Cultuur van Vrede Het is belangrijk voor jongeren en ouderen van alle gezindten om bij elkaar te komen en kennis uit te wisselen voor het beter maken van het samen leven.

Sterker, elke stad heeft het nodig. Het Huis heeft tot doel meer sociale harmonie te realiseren tussen mensen met een verschillende achtergrond, leeftijd, sociaal economische status en levensbeschouwing. Ook is het Huis de basis voor de activiteiten van

scoutinggroep de Cirkel, die al sinds 2012 kinderen van verschillende culturen bij elkaar brengt en veel bijbrengt op het gebied van natuur, kunst en vindingrijkheid. Vandaag wordt dan ook, na maanden op een bescheiden manier hard te hebben gewerkt, het Huis van Vrede geopend.

Het Huis van Vrede is het huis van iedereen zonder onderscheid. Daarom wordt het Huis geopend door mensen van verschillende religies, levensbeschouwingen en achtergronden en ook door kinderen. De opening zal symbolisch plaats vinden doormiddel van het planten van een boom.



Visie



Het verlangen naar Vrede is nog nooit zo groot geweest

We worden dagelijks bestookt met informatie en beelden van conflict, geweld en ellende veroorzaakt door het uitzinnige gedrag van mensen. De sociale en economische problemen ondermijnen de dromen van de nieuwe generaties. De beslissingen die gevolgen dragen voor de toekomst van de komende generaties zijn in handen van een gesloten groep.

Vanuit dit toekomstperspectief is het idee geboren om de Werelddag van het Samen Leven op te zetten en die erkend te laten worden door de Verenigde Naties doormiddel van het verzamelen van 1 miljoen petities. Deze dag draagt een boodschap uit aan jongeren en wereldburgers om een samenleving op te bouwen met elkaar gebaseerd op essentiële waarden.



Visie



Een betere wereld met de een en met de ander en niet met de een tegen de ander

Voor steeds meer mensen en in het bijzonder de jongeren is het essentieel om onze kijk op de wereld te veranderen. De mensheid zal hier aan moeten beantwoorden en zich moeten richten op deze kans die ze geboden krijgt: het Betere Samen Leven. Het is een nieuw alternatief die de geografische, culturele, sociale en religieuze grenzen overstijgt en ongetwijfeld leidt naar de Cultuur van Vrede.



Petitie



Werelddag van het Samen Leven

Een toekomstig project voor een toekomstige wereld

Onze Boodschap : Hoop

Onze Pad : de Vrede

Onze Keuze : het Samen Leven

Samen komen en verschillend zijn is de uitdaging van de 21ste eeuw!

"Een Werelddag van het Samen Leven zal niet alles regelen. We vinden het alsnog een nuttige en belangrijke mijlpaal om elkaar te leren kennen en te herkennen in de cirkel van de menselijke gemeenschap. Een gemeenschap in synergie met de ander, en niet in oppositie met de één tegen de ander".

Sjeikh Khaled Bentounes

De angst voor de ander voedt intolerantie. De cultuur van « eenieder voor zichzelf » leidt naar politieke, sociale en milieuconflicten die schadelijk zijn voor de gehele mensheid. Nieuwe visies die naar boven moeten komen zijn hard nodig voor de wereld. Door middel van kunst, cultuur, onderwijs, wetenschap, communicatie en spiritualiteit moeten we een nieuwe weg bewandelen voor een **Cultuur van Vrede**.

Achternaam :

Voornaam :

Land :

Email :

Samen vragen we de VN om een Werelddag van het Samen Leven uit te roepen. Teken de petitie die door de Internationale NGO AISA wordt gepresenteerd aan de VN.

IK TEKEN!



Deel de petitie met je vrienden! Je kunt het ook hier tekenen : www.jmve.ch

Adres: Hengelostraat 25, 1324 GP Almere, Nederland

Tel : +31 (0)6 862 745 78

Website : www.aisanet.nl

Email : pr@aisanet.nl

Voor België : belgique@aisa.be

 Facebook : facebook.com/aisanet.nl



Partners

Gemeente Almere



Met dank aan:

Belle-Events, het NLS, Stichting Filosofie en Meditatie, wijlen Jan van der Klooster (Apostolisch Genootschap) en alle andere helpers zonder uitzondering.



Contact



✉ secretaris@scoutingdecirkel.nl

🌐 www.scoutingdecirkel.nl

📘 Scouting de Cirkel



✉ secretaris@aisanet.nl

🌐 www.aisanet.nl

📘 AISA Nederland

Huis van Vrede

Amsterdamweg 1B, 1324 RL Almere

www.huisvanvredealmere.nl

